

Beste leden.

Graag wil ik mijn voorstellen als kandidaat voorzitter voor onze bond.

Ik ben Hennie Elshof, ik ben 64 jaar, woon in Eijsden en inmiddels met pre-pensioen. Dat wil niet zeggen dat ik achter de geraniums zit. Ik ben met mijn achtergrond als verpleegkundige nog werkzaam in de terminale thuiszorg en werk momenteel als interim manager voor 16 uur per week bij een thuiszorgorganisatie. Dit werk doe als ZZP'er.



Een aantal van jullie kennen mij misschien nog.

Ik was al eerder negen jaar bestuurslid van onze bond, ben daarbij actief geweest in het Zeeuwse, in de verenigingsondersteuning en het laatste jaar als interim voorzitter van de bond.

Mijn duikpassie ontstond al in de tijd van de films van Jacques Cousteau, maar uiteindelijk ben ik pas in 1992 actief gaan duiken toen ik mij aansloot bij een Maastrichtse duikvereniging, waar ik nog steeds lid van ben.

Ik heb het hele opleidingscircuit doorlopen tot en met 2* instructeur, en veel clubleden opgeleid tot duiker.

Een aantal jaren geleden heb ik de keuze gemaakt om me niet meer met de opleiding van duikers bezig te houden maar gewoon van het duiken te genieten. Een keuze waar ik nog steeds achter sta.

Ik wil me als voorzitter graag inzetten voor duikend Nederland, deze sport in Nederland verder op de kaart te zetten.

Aandachtspunt zal in ieder geval ook ons ledenaantal zijn, dat de laatste jaren helaas gestaag aan het dalen is.

Samen met jullie, de overige bestuursleden en het bondsbureau wil ik me inzetten om het ledenaantal te stabiliseren, en als het even kan weer in de lift te zetten. Duikend Nederland heeft een stevige bond nodig om de belangen van alle duikers goed op de Nederlandse kaart te zetten.